

5 trefwoorden:

- 1 Geschiedenis
- 2 Utrecht
- 3 Amersfoort
- 4 Hagenbeuk
- 5 Voorouders

Samenvatting

Dit boek beschrijft het leven van de gewone burger vanaf 1600 tot 1987, met als leidraad de geschiedenis van het geslacht Hagenbeuk. Aangezien de omgeving sterk van invloed was op het leven van de bevolking, nemen (in dit boek) de geschiedenis van Nederland en specifiek van Utrecht en Amersfoort een belangrijke plaats in en zeker niet te vergeten de plaatselijke weersomstandigheden. Alle bekende gegevens van personen en bekende data zijn zo veel mogelijk gebruikt, maar veel onbekende gegevens zijn verzonnen, gegokt of als zeer waarschijnlijk verwerkt in dit boek. Vandaar dat ik dit ook een geromantiseerde geschiedenis van mijn voorouders noem.

Over auteur: max. 75 woorden

Henk Hagenbeuk is 3 september 1941 geboren in Utrecht en wel op de Oudegracht. Na zijn middelbare school is hij Elektrotechniek gaan studeren aan de HTS-Oudenoord. Al voor het behalen van zijn diploma in 1962 werd hem een baan aangeboden bij het beroemde Natuurkundig Laboratorium (Nat.Lab.) van Philips in Eindhoven. Na het vervullen van zijn dienstplicht keerde hij weer terug bij dat Nat.Lab. en heeft daar tot zijn pensionering (2001) gewerkt.



Relevante tekst, max. 300 woorden

De gebroeders Jan en Berent Haagebeucke (respectievelijk 21 en 19 jaar) lagen begin juni 1600 ontspannen op een stuk gerookt spek te kauwen, met een pul bier bij de hand, op het gras langs de rivier de Waal bij Heerewaarden op een steenworp afstand van fort St. Andries. De zon scheen, de temperatuur was behaaglijk, kortom het leek een vredig tafereeltje. De werkelijkheid was toch enigszins anders, want de broers waren huursoldaten in dienst van het regiment Nassau-Stad en Lande onder leiding van Willem Lodewijk, graaf van Nassau, stadhouder van Friesland. Beide broers waren wees en hadden ongeveer een half jaar geleden dienst genomen in het leger. Het regiment was uitstekend geoefend en bestond uit 8 bataljons infanterie die weer uit piekeniers en musketiers bestonden. Berent was piekenier en Jan musketier. Het regiment Nassau-Stad en Lande was weer onderdeel van het Staatse leger van prins Maurits dat zojuist fort St. Andries, ook wel de 'Sleutel tot Holland' genoemd, zonder strijd veroverd had op de Spanjaarden. Deze ogenschijnlijke rust bleek echter van korte duur. Het gerucht ging dat prins Maurits de opdracht van de Staten van Holland, geleid door Johan van Oldenbarnevelt, had gekregen om (tegen zijn zin in) Duinkerke in te nemen. Enige navraag leerde Berent dat Duinkerke een belangrijke stad aan de kust van de Nederlanden was, in handen van de Spanjaarden. In deze haven (en ook in het naburige Nieuwpoort) konden reders zich vestigen die een kaperbrief hadden bemachtigd van de Spaanse Hoge Admiraliteitsraad die gezeteld was in Brussel. Die kaapvaart bracht scheepvaart en visserij van de Republiek grote schade toe en moest daarom gestopt worden.