

## Creativiteit op het Lab.: Komst van de koffieautomaat.

Klaas Robers

Om nieuwe dingen te bedenken en uitvindingen te doen, moet je een levendige fantasie hebben. Nou ontbreekt het ons Brabanders daar sowieso niet aan, zeker niet op het Lab. Buiten het werk houdt dat niet op en leidt tot vele bijzondere verhalen.

In het begin van de jaren 70 kwamen tweemaal daags de dames van de koffiekamer langs in het Lab. met een RVS tafeltje op wielen, waarop een grote ketel met koffie en een stapel bekertjes. Voor een kleine vergoeding konden wij dan een polystyreen (piepschuim) bekertje koffie kopen, naar wens met suiker en/of melk. Annemarie of een van de andere dames tapte dat dan uit de No Drip kraan en overhandigde je dit persoonlijk. Daarmee was 's morgens en 's middags het tijdstip van de koffiepauze meteen bepaald, en het samen koffiedrinken lag dan ook erg voor de hand. Ook was hierdoor het aantal bekertjes koffie per dag min of meer beperkt tot twee.



Type 151V,  
foto met dank aan Maas automaten.

Rond 1974 werden de koffiedames vervangen door koffieautomaten. Maas automaten installeerde deze gewoon op de gang, speciale koffiehoecken waren er nog niet. De installatie, gebouw voor gebouw, nam enige weken in beslag. Zij waren manshoog, lichtbeige aan de voorkant en chocoladebruin aan de zijkanten. Op ooghoogte zat een robuuste draaiknop, waarmee men kon kiezen uit vier soorten koffie of chocolademelk.

Naast deze knop zat een inwerpleuf voor kwartjes en daaronder een vakje met een klepje ervoor, waarin niet geaccepteerde muntjes teruggegeven werden. Een stuk lager zat een vak waarin een bekertje verscheen en de drank werd ingeschonken. Na installatie van de automaten zouden deze in een weekend gevuld worden en vanaf maandag zouden de dames niet meer met hun koffie langs komen. Menigeen had al eens voor de automaat staan kijken en zich een voorstelling gemaakt van hoe het er na het weekend aan toe zou gaan. Hoe anders zou dat uitpakken.

Op die bewuste maandagmorgen was een van de creatieve bewoners van WO al vroeg naar de automaat getogen en had heimelijk een kwartje in het vakje voor geldteruggave gelegd. Toen het tien uur was, koffietijd, en de meute zich naar de automaat begaf zorgde hij dat hij in de rij vooraan kwam te staan, gooide een kwartje in de automaat, pakte zijn koffie uit het grote vak, gaf met de andere hand een harde klap tegen de zijkant van de automaat, pakte duidelijk zichtbaar zijn eerder neergelegde kwartje uit het teruggavevakje..... en spoedde zich inwendig grinnikend terug naar zijn kamer.

Ondanks het feit dat wij door de tijd heen weinig problemen met de koffieautomaten ondervonden, heeft deze automaat een wel heel moeilijke eerste dag meegemaakt.