

Herinneringen aan de Kastanjelaan (4)

Gerard van Gulp

Bijzondere figuren

Er liepen destijds bijzondere figuren op het lab rond. De vreemdste was wel Willem de Groot, leider van de gasontladingsgroep. Er deden tal van verhalen over hem de ronde, waarvan ik niet weet of ze wat waren aangedikt of zelfs verzonnen.

Een van die verhalen vertelde dat De Groot binnenkwam en op weg naar zijn kamer staande werd gehouden door iemand die hem iets wilde vragen. Nadat het gesprek beëindigd was, keek De Groot verward rond en begaf zich naar de portier en vroeg deze of hij binnenkwam of wegging. In een ander verhaal was Willem de Groot op de Aalsterweg op de fiets door onbekende oorzaak ten val gekomen. Toen hij overeind geholpen was en er gevraagd werd hoe het gebeurd was, bleek dat hij zo in gedachten verzonken was, dat hij vergeten was om te trappen.



Prof. dr. H.B.G. Casimir

Er kwam een keer iemand De Groot's kamer binnen, terwijl deze zat te lezen. Blijkbaar wenste hij niet gestoord te worden en zonder iets te zeggen, stond hij op en duwde de inbreker de deur uit, die hij daarna dicht deed.

Er gingen meer verhalen rond en er waren ook andere bijzondere figuren. Twee groepsleiders, Dippel en Clausing, waren allebei theologisch onderlegd, maar Dippel was rechtzinnig en Clausing was vrijzinnig, zodat ze niet on speaking terms waren.

Casimir kon jongensachtig zijn. Zo stapte hij niet van zijn fiets af als hij naar beneden ging om die in de kelder onder het lab te plaatsen. Hij was ook van mening dat van elke drie keer dat je naar de kapper ging je eenmaal in Philips tijd mocht gaan, want gedurende een derde van de tijd groeide je haar tijdens je werk. Een bijzondere persoon was ook ir. Ittman, een wiskundige. Deze kleine man kon alleen op zeer luide toon spreken, soms zelfs als hij alleen op zijn kamer was.

Een van mijn collega-assistenten was Van der Heide. Deze kwam naar ik meen uit Friesland en hij woonde ergens buiten en had o.a. een paard. Deze kwam doorgaans met een auto naar het lab, maar om een of andere reden kwam hij een keer op een paard. Ik meen me te herinneren dat we toen al in Waalre zaten.