

FEEST FILOSOFIE

Er rust op het werk van de man van wetenschap in het algemeen en de medewerker van ons laboratorium in het bijzonder, een tragische vloek. Er bestaat nl. altijd de mogelijkheid dat ons werk blijvende resultaten oplevert. Daardoor krijgt het werk dat met de beste bedoelingen is begonnen toch uiteindelijk een baatzuchtig en egoïstisch karakter en het wordt moeilijk anderen en onszelf ervan te overtuigen dat wij toch werkelijk met de beste bedoelingen zijn begonnen.

Het mooie van feestvieren is nu dat wij hier te maken hebben met een activiteit van zuiver ideële aard, waarbij van praktische bruikbaarheid der resultaten geen sprake kan zijn. Hier is een schitterende mogelijkheid om iets te doen enkel en alleen omdat wij het leuk vinden en omdat wij denken dat anderen het leuk zullen vinden. Ik vertrouw dan ook dat de medewerkers van dit laboratorium deze gelegenheid met beide handen zullen aangrijpen.

(Overigens houdt de directie zich aanbevolen voor octrooi-aanvragen en voorstellen tot commerciële exploitatie die desalniettemin in strijd met alle hoop en verwachting uit een en ander zouden kunnen voortkomen.)

Hooft-Caes
Schout-bij-avond

P B P B P B P B P B P B

ON SOME BLACKLOOKERS

There are of those vents on the Nat.Lab.
Who often look black since they're platsack.
But on our Feast
They'll hang out the beast
Unpupping them all as a sad-lap.

Remedi