

## Baardgroei

Eduard Pannenburg

Groepsleider Oosterhout had, halverwege de jaren '50, vanwege zijn tweede huwelijk zich een 'nieuw uiterlijk' aangemeten en wel door zijn baard te laten staan. Hij was daar erg trots op, alhoewel dat in die periode een nogal ongebruikelijk was.

Tijdens de Sinterklaasviering dat jaar, werd dr. Diemer naar voren geroepen. Sinterklaas vroeg hem, wat hem toch bezielde, omdat hij zijn snor had laten staan. Sinterklaas vertelde hem, dat er maar één persoon was, die gezichtshaargroei mocht hebben en dat was Sinterklaas. Dus de snor moest er af en op het podium werd de snor verwijderd.

Daarna werd Oosterhout naar voren geroepen. Deze voelde de bui al hangen en stribbelde nogal tegen. Grote hilariteit in de zaal. Toen hij uiteindelijk voor Sinterklaas stond, begon Sinterklaas gemoedelijk over een ander onderwerp te praten, tot grote opluchting van Oosterhout.

Diemer zat uiteraard in het complot.