

Beste Henk,

Ik vind het erg leuk, wat je doet en ik heb ook al veel leuke bijdragen gelezen.

Ik heb een paar kleine anekdotes, die ik nog niet gezien heb en die misschien ook niet zo geschikt zijn; ik laat het het helemaal aan jou over, wat je er mee doet.

Ik herinner me, dat de vroegere directeur Dr. E. de Haan (plumbicon Eddy) een keer zijn jaarrede begon met een zin, waarmee hij de belangrijkheid van die rede op een zeer komische manier relativeerde:

Ook de kippen weten, dat het ochtend wordt, maar ze laten het kraaien aan de haan over!

En een van een andere soort:

Er schijnt vlak voor mijn tijd een heel erg mooie receptioniste geweest te zijn aan de balie van de hal van WB (bij Joop Goederond?); haar naam was Mej. Plug.

In die tijd heeft een verlichte Natlab-er een nieuwe eenheid bedacht, waarin je de mate van sex-appeal uit kon drukken, nl de "Plug".

Maar die juffrouw was kennelijk zo mooi, dat als praktische waarde de miniplug werd gehanteerd.

Bij het begin van het 75-jarig bestaan van Philips, werd 's morgens vroeg plotseling vanaf het dak WD de reveille geblazen en snel daarna was het duidelijk, dat het een feest zou worden en (bijna!!) iedereen naar de stad wilde. Toen schijnt een portier aan het hoofd bewaking gevraagd te hebben: "Wat moeten we hiermee?" Waarop die baas antwoordde: "Zorg, dat je je pet niet kwijtraakt!" en..... het bleef nog lang onrustig in de stad!

Hartelijke groet en veel succes,

Rein de Werdt