

Bioreünie, 27-09-1997, Leemerhoef, Waalre

Tekst uitgesproken door Onno Elgersma

Bij de laatste bijeenkomst ter voorbereiding van deze bioreünie is met drie stemmen voor en één stem tegen besloten dat er vandaag ook een spreker zou moeten zijn. Vervolgens is er met drie stemmen voor en één onthouding besloten dat ik die spreker zou moeten zijn. Vandaar.

Ten eerste wil ik jullie natuurlijk van harte welkom heten en verder heb ik een paar huishoudelijke mededelingen te doen. Maar eerst wil ik nog even vertellen hoe het zo gekomen is.

De biologische groep werd in 1982 opgeheven en in 1983 hebben we op initiatief van Riet Borchert en Cony Dorsman voor het eerst een reünie gehouden. Dat was toen eigenlijk de echte afsluiting van het bestaan van de biologische groep.

We zijn onderhand bijna vijftien jaar verder en houden nu weer een reünie. Waarom? Ik denk om te zien en te horen wat er van al die mensen in de groep waar we indertijd lief en leed mee gedeeld hebben, geworden is. Althans zo ging het mij. Dat gevoel leefde ook bij Riet Borchert. Dm; elke keer als we elkaar zagen, zeiden we tegen elkaar: "Ja, dat moesten we maar eens doen." en daar bleef het verder bij. We hadden eigenlijk een aanleiding nodig.

Rond 1995 had er van alles vijftig jaar bestaan. In '94 was het vijftig jaar geleden dat het zuiden bevrijd was en in '95 de rest van het land. Het wemelde in die tijd van de herdenkingen dat iets vijftig jaar geleden was. Toen bedacht ik: "Het is toch ook zo ongeveer vijftig jaar geleden, dat de Biologische Groep opgericht werd en als dat zo is dan is dat toch een mooie aanleiding om een reünie te houden." In mijn onschuld dacht ik: "Er is een directiemededeling met een datum waarin de groep opgeheven wordt. Er zal ook wel zoiets bestaan waarbij hij opgericht werd. En dat is dan vast te vinden in het archief van het Nat. Lab."

Zo simpel bleek het niet te zijn. Ten eerste is er na Centurion nauwelijks meer iets, wat je het archief van het lab zou kunnen noemen en ten tweede blijken er geen zaken ouder dan tien jaar op het lab bewaard te worden. Wat de moeite waard is om langer te bewaren, gaat naar het centrale Philips Archief aan de Emmasingel En ik werd verwezen naar ene van Gansewinkel daar. Dat was natuurlijk een schot in de roos, want Ben van Gansewinkel was als oud-medewerker van deze groep best bereid om mee te speuren naar de wortels van de Biologische Groep.

Toch was het minder duidelijk dan ik verwachtte. Ben bracht veel zaken aan het licht maar geen officiële mededeling over de oprichting van de groep. Wel een aantal aanwijzingen.

Ten eerste een brief van Jaap Voogd aan ir. Oranje van de Commerciële afdeling Philora van Licht, Jaap schrijft daarin o.a. "Sedert enige tijd ben ik belast met onderzoek op biologisch en medisch gebied." De brief is gedateerd 2 april 1947.

Verder vond Ben in het boek "aannamen jan. '47 -sept '48" van personeelszaken dat per 1 augustus 1947 werd aangenomen R. van der Veen, geboren 25-11-1904, doctor in de biologie en wel op het Nat.Lab. in vakgroep 6. Zijn eerste werkboek begint met de datum 28 augustus 1947 en gaat over een proef met kunstverlichting op bietenzaad bij de firma v.d. Have.

Verder heeft Ben nog een hele serie interessante documenten gevonden, die allen met elkaar de stelling steunen dat het biologisch onderzoek op het Nat.Lab. in de loop van 1947 begonnen is. En daarmee hadden we dus een aanleiding voor deze reünie.

Hein van den Berg en Titie Mol wilden graag meedoen met Riet en mij om deze reünie te organiseren en zo kwam het dat jullie begin juni een uitnodiging in de bus kregen.

Voor het zover was moesten we eerst zorgen dat we de adressen bij elkaar kregen.

Gelukkig had Riet die van de reünie van 1983 nog en met behulp van de CD-ROM van de PTT was het niet moeilijk om het bestand te updaten. We hadden 133 namen, dat zal nagenoeg het complete bestand zijn van alle mensen die ooit in de Biologische Groep gewerkt hebben. Van 18 daarvan hebben we het adres niet kunnen achterhalen en 17 groepsleden zijn inmiddels overleden.

Je realiseert je dan dat vijftig jaar al heel veel is. Er vallen gaten. Met dat feit werden we vorige week nog eens geconfronteerd bij de crematie van Gerard Meijer, die twee weken geleden tijdens zijn vakantie is overleden. Hij was één van de karakteristieke figuren in onze Groep.

UiteindeJijk hebben we aan 98 mensen een uitnodiging gestuurd. Dat heeft geleid tot 36 positieve reacties en 13 berichten van verhindering. Een score van precies 50% , wat vrij hoog is voor dit soort evenementen. Het illustreert de saamhorigheid van onze groep. Ik heb dan ook als motto voor deze bijeenkomst gekozen: "Biologie verenigd/t". Ik heb dat ook op de badges gezet en je ziet dat ik er niet uitgekomen ben of verenigd nu met een d of met een t moet.

Goed, dan nu de huishoudelijke mededelingen:

- We hadden jullie in de uitnodiging een barbecue beloofd. Echter een barbecue kan hier alleen buiten gehouden worden. Een week geleden moesten we beslissen of het weer daarvoor vandaag geschikt zou zijn. We hebben gekozen af te zien van de barbecue en het eten, wat nu tenminste vakkundig bereid wordt, binnen plaats te laten vinden.
- We hebben voor deze gelegenheid badges gemaakt. Dat leek ons nuttig. Tenslotte hebben sommigen elkaar in 14 jaar of meer niet gezien en zoals een Geldrops wijsgeer ooit zei: "Vroeger waren we allemaal jong en mooi en nu alleen nog ... mooi!"
- Verder hebben we een tafeltje ingericht, waar wat zaken uit de historie van de groep liggen. O.a, kopieën van de documenten die Ben van Gansewinkel opgeduikeld heeft. Er zijn bijzonder interessante bij. Mocht het gesprek even stokken, je kan niet weten, dan heb je misschien even tijd om die te bekijken. Er ligt ook een gedenkboek van Philips Duphar. Verder is er een klapper met foto's die bij velen herinneringen zullen wekken. Die foto's zijn niet om mee te nemen. Daarnaast staat echter een doos met afdrukken van die zelfde foto's. Deze mogen wel meegenomen worden. We verwachten dat je er zoveel voor betaalt, als je denkt dat ze dat waard zijn. Het geld graag in het doosje met gleuf dat er bij staat. De opbrengst zullen we gebruiken voor de dekking van de organisatiekosten.

Tenslotte wens ik jullie een hele bijzondere en gezellige reünie.

