

Een wens voor een wens

Vandaag: onthulling schilderij van Henny Herps



Henny bij het aanbrengen van de laatste details van het schilderij

Karen Mauve, (NLJ 28-08-1998)

Menigeen zal zich de afgelopen weken afgevraagd hebben waar de portretten van Gilles Holst en zijn collega Ekko Oosterhuis in de hal voor de collegezaal WBp gebleven zijn, en ook wat de bedoeling kan zijn van de lege lijst die er nu prijkt. Dat raadsel wordt vanmiddag opgelost: dan zal de lijst met het schilderij waar Henny Herps de laatste twee jaar aan gewerkt heeft, door Nat.Lab.-directeur Martin Schuurmans onthuld worden.

'Wat wens je als jubileumgeschenk?' werd in 1995 ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum aan Henny Herps gevraagd. *'Je zou me nergens een groter plezier mee doen'*, antwoordde Henny (die daar kennelijk al langer over had nagedacht), *'wanneer ik een heel groot schilderij mag maken, een schilderij van het Nat.Lab. en in eigendom van de Nat.Lab.-ers. Voor dit symbolische bezit zouden ze wel een klein bedrag moeten betalen waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.'* De directie willigde deze sympathieke wens in, en Henny koos voor de vervulling ervan de stichting 'Doe een Wens', die wensen realiseert van kinderen met een levensbedreigende ziekte.

Nadat het 'jawoord' door de directie gegeven was, moest er nog heel wat denkwerk verricht worden om het idee gestalte te geven. *'Ik heb heel veel foto's bekeken voordat ik een ontwerpschets kon maken'*, vertelt Henny. *'En daarna kostte het me vier weken voordat ik de nodige dynamiek in mijn ontwerp aangebracht had en ik tevreden was. Ik ben gefascineerd door ruimte en grootheden, waarbij concrete elementen dragend zijn voor de symbolische uitdrukkingen.'* Zijn voorspelling was dat hij voor het schilderen een jaar nodig zou hebben. Al met al duurde het wat langer, maar er waren ook perioden dat hij het werk liet rusten. *'Soms was ik wel een hele week aan het nadenken hoe ik een technisch probleem op moest lossen, voordat ik het penseel weer kon opnemen. Je moet voortdurend keuzes maken. Het*

schilderen van het doek heeft mij heel veel plezier bezorgd; nu de vervulling van de rest van mijn wens nog!

Waarom kies je nu toch zo'n jubileumgeschenk vroegen wij tenslotte aan Henny. *'Dat is niet zo gek: een cadeau geven is voor mij meestal een stuk makkelijker dan er eentje krijgen. En als het lukt om door dit schilderij kinderen gelukkig te maken, zou er nog een extra dimensie aan het plezier van het maken worden toegevoegd.'* Dat Henny plezier heeft met geven, heeft hij al vaak laten blijken: hij heeft in het verleden vele jubilarissen en afscheidsnemers verblijd met één van zijn fraaie tekeningen of geestige cartoons. Het lijkt me dat het daarom voor Nat.Lab.-ers een mooie gelegenheid is om, als dank, zijn bijzonder sympathieke jubileumwens in vervulling te laten gaan.

Uitnodiging aan alle Nat.Lab.-ers!

Vandaag, 28 augustus, om 17.00 uur, zal Martin Schuurmans het schilderij van Henny Herps onthullen in de hal voor de collegezaal WBp. Iedere Nat.Lab-er kan bij deze' gelegenheid een formulier invullen om symbolisch één vierkante decimeter van dit doek te kopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar de stichting 'Doe een Wens'. Als dank voor hun bijdrage ontvangen de kopers van Henny een fraaie oorkonde en een kleine kopie van het schilderij.

Wij hopen dat we u nieuwsgierig genoeg hebben gemaakt om vanmiddag te komen kijken! De onthulling wordt afgesloten met een borrel.

U bent van harte welkom!

Mocht U vanmiddag verhinderd zijn, en zou u toch graag een stukje doek willen kopen voor dit goede doel? Geen nood, dat kan. U kunt daarvoor onderstaand inschrijfformulier invullen en inleveren bij: Hans Brink.