

[Aanvulling op het verhaal van Sjef van Gestel over Cornelissen.](#)

Ze noemden hem onder mekaar de Nilles.

Om kwart over 4 kon je uit klokken. Maar sommigen stonden er wel eens al te vroeg. De Nilles kwam dan en zei: Terug en als dat niet snel ging: Terugger en als laatste: Nog teruggerder.

Wellicht leuk om toe te voegen.

Hartelijke groet,

[Hans Brink](#)